

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria, Zenaïde DE PREZ

weduwe van Mijnheer

Theophiel VAN DE MERGEL

geboren te Elst de 8 September 1876 en godvruchtig overleden te Michelbeke de 4 Juni 1952

Versterkt door de H. II. Sacramenten der stervenden

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in mij gelooft, ook al sterft hij, zal leven. J. XI, 25

Mijn leven kwijnde in smart en verdriet, maar Gij waart mijn hoop, o Heer. Ps. XXX

Door vele kwellingen moeten we het rijk van God ingaan - wanneer we als kristene mensen leven en aan Gods wil onderworpen zijn, dan wordt dit lijden verdienstelijk voor de hemel.

Goede Jezus, door de verdiensten van uw bitter lijden, schenk haar vergiffenis en geef hare ziel de hemelse rust en vrede.

Maria, ik heb U steeds bemind en vereerd, wees nu mijn toevlucht bij uw Goddelijke Zoon.

H. Bernardus

Bemide kinderen en kleinkinderen: zoals elke moeder heb ik veel voor u gedaan - draagt de gedachtenis van uw ouders mee door het leven en bidt voor ons.

Geliefde familieleden en gij allen die mij in mijn laatste ziekte verzorgd hebt, ik dank u en moge God er u om lonen. - Gedenkt mij in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

Uitg. Mw. De Vieschouwer L. Michelb.