

Zij die wij liefhadden is ons ontnomen.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA ELISA DE REGHEL

echtgenoot van Mijnheer

Désiré Van Den Bossche

geboren te St-Maria-Audenhove den 27 Mei 1880 en
er godvruchtig overleden den 13 Maart 1933.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der confreriën van de christen huismoeders
den wekelijkschen kruisweg en den H. Antonius.

De Heer had in haar hart de schatten zijner goedheid
uitgestort ; zij was een ware christene een verkleefde
echtgenoot, een teedere moeder. Het hart van haar man
stelde in haar zijn vertrouwen, en haar kinderen waren
het voorwerp harer gedurige bekommernissen ; ook
stervende mocht zij zich over hunne goede voornemens
verheugen.

H. Bonav.

Haar kinderen verliezen in haar een deugdzaame
moeder en haar echtgenoot een goede vrouw. God gaf
haar de liefde, de bezorgdheid, het gezag van een vrome
moeder. Door werkzaamheid en eerlijkheid baande zij
zich een weg door 't leven en met fierheid mag zij tot haar
kinderen zeggen : " doet wat gij van mij geleerd, gehoord
en gezien hebt en de God des vredes zal met u zijn. "

Vaarwel mijn geliefde Echtgenoot... Vaarwel mijne
geliefde kinderen... troost u in ons pijnlijk afscheiden.
Het H. Hart van Jezus weze de bronader van uw moed
en sterkte; gedenk de raadgevingen die ik u toestuurde.
Weest vol van geloof, recht van handel zonder geveinsd-
heid, godvrezend en vijand van het kwaad ; en wanneer
gij in uw huis de stem uwer geliefde moeder niet meer
hooren zult, zal haar geest u bij dage en bij nachte be-
schermen en bijstaan.

Bemide bloedverwanten en vrienden, vergeet mij
niet in uwe gebèden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.)