

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL VAN
JAN-BAPTIST DE RUYVER

zoon van wijlen

Petrus en Renilde DE GEETER

geboren te Nederbrakel, den 16 Mei 1869.
en er godvruchtig overleden,
den 13 December 1943.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart
van het Xaverianen genootschap,
en van andere godvruchtige genootschappen.

De betreurde overledene was een oprechte en vrome kristen, die God vuriglijk beminde en zijne H. Kerk innig genegen was! De goedheid van zijn hart en de rechtschapenheid van zijn gemoed verwierven hem de genegenheid van allen die hem kenden!

Ecc. 4

Na een leven van geloof, van trouwe plichtvervulling en van naarstige werkzaamheid zag hij den dood naderen zonder schrik, en hij ontsliep zacht in den vrede des Heeren.

H. Alph.

Gelukkig dan ook de dienaar welke de Heer bij zijn komst wakende vindt!

Luc XII-27

Hij mag het zoete woord van den Meester vernemen: "Welaan dan, goede en getrouwe dienaar omdat gij in kleine zaken getrouw zijt geweest, zal ik u over groote stellen: treed binnen in de vreugde uws Heeren!"

Matth. 24

Duurbare broeders, zusters en bloedverwanten, ik dank u innig om uwe verkleefdheid en uw liefdevolle zorgen; nog ééne gunst vraag ik u: vergeet mij niet in uwe gebeden, vooral in uwe heilige Missen en heilige Communie's.

Jezus, Maria, Jozef!

7 jaar afl.

Bid de vier akten.

(12 jaar afl.)