

Eene zaak heb ik den Heer gevraagd en ik heb het
bekomen, te mogen wonen in het huis des Heeren al
de dagen van mijn leven.

† **Zalige gedachtenis**

van

Zuster Marie Magdalena

IN DE WERELD JUFFER FRANÇOISE DE SMET

geboren te Sint-Jans-Molenbeek den 17 November 1861,
in het klooster getreden der Zusters van Nederbrakel
den 13 Augusti 1888, gekleed den 10 November 1888,
geprofest den 12 November 1889,
godvruchtig overleden te Machelen den 25 October 1918,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

De taak verheven en gewichtig
der opvoeding van 't weezekind,
en die haar zwaarigheden vindt
heeft zij vervuld, zeer wijs, voorzichtig,
met alle zelfopoffering,
een reeks van bijna achttien jaren!
Zij was gelukkig te vergaren
rond haar, haar lieven weezen kring,
zij was bemind en aangebeden
van elk, en geen uitzondering
mocht men bemerken tot op heden!
Zij was de moeder van elkeen
die brave zuster Magdeleen. —
Wilt kinders haar uw dank betoonen
naast 't lieve bloempje dat gij neer-
legt, om er mee haar graf te kronen,
met elken dag tot God den Heer
te richten uwe vuurge bede
dat Hij haar ziel schenk' rust en vrede
en in zijn woon den eeuwgen loon
voor al haar deugden haar deel' mede!

Bemide moeder en zusters, ik ook verlaat u, in de
zoete hoop van het eeuwig we lertzien.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 dagen aflat

Drukkerij Van Hee-Voet — Machelen