

O Maria, Gij weet hoe zeer ik U heb bemind  
ik siel mijn betrouwen op U. S. Lig.

Ter Zalige † Nagedachtenis

van

**René De Smet-VAN DAMME,**

zoon van

**Camiel en Emelie Van der Meulen,**

geboren te St-Maria-Lierde, den 15 April 1899  
en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ont-  
slapen op 29 Mei 1920, versterkt door de troost-  
middelen onzer Moeder, de H. Kerk.

*Lid van de Congregatie van O. L. V.*

Soms vraagt men zich af waarbij het wel komt,  
dat de Heer van leven en dood zoo onbarmhartig  
sommige brave en voorbeeldige jongelingen als  
deze voor wien we heden rouw en verdriet maken,  
vroegtijdig tot zich neemt. En zou iemand ons  
met zekerheid kunnen bevestigen dat een jong-  
ling die voor 't oogenblik deugdzaam en christe-  
lijk leeft, zoo blijven zal als hij in jaren vordert,  
ja, goed zal sterven? En moeten wij niet veel-  
meer naar de Goddelijke Voorzienigheid opzien, die in  
haar Eeuwig en Ondoorpeilend Verstand de  
voor-ons-verborgen toekomst op de handen  
draagt, wel wetend dat het voor de eenen aller-  
zaligst is te sterven in den bloei van het leven?  
Wat zou het ons baten een lang leven in zonde en  
oneer te hebben overgebracht en dusdanig te  
sterven? De ziel van den overledene brengt ons  
ten antwoord: «De Heer heeft mijne zware ziekte  
en pijnend lijden als Vagevuur doen dienen, en  
nu zing ik in 't Blijde Hemelsche Jerusalem voor  
eeuwig: Lof en dank zij den Allerhoogste Die  
mij van 't smartend ziekebed heeft verlost en bij  
Hem op een troon heeft geplaatst».

Bemide ouders, broeders en zusters: Veel  
hebt gij voor mij gedaan; ik dank er u voor en ik  
bid voor u allen.

Goede Jezus, breng uw dienaar RENÉ in de  
eeuwige rust

Zoet Hert van Jesus, wees mijne zaligheid.

300 d. afaat.

