

⊕  
BID GOD TOT ZIELERUST

van Mijnheer

# HENRI DESTERKE

echtgenoot van Mevrouw

**IDA BRUIER**

geboren te Oubraken, de 21 Februari 1886 en haastig  
overleden te Ingooigem, de 12 Februari 1953,  
na het H. Oliesel ontvangen te hebben.

---

"Heden is de mens en morgen verschijnt hij niet meer...  
Opnieuw is dit woord uit de H. Schrift harde waarheid  
geworden. We staan verslagen over dit vlug heengaan van  
een rechtvaardig en goed mens, dien we dachten kloek en  
gezond te zijn.

Dit feit weze voor ons een les en een waarschuwing : de  
dag van morgen is onzeker ; wezen we dus bereid, want  
ook voor ons kan de Heer komen als een dief in de nacht,  
om rekenschap te vragen over ons leven.

**Dierbare Echtgenote en Kinderen**, mijn afscheid van  
U was onvoorzien haastig en pijnlijk. Troost U bij de ge-  
dachte dat onze scheiding niet duren zal ; eenmaal worden  
we samen opnieuw verenigd. Intussen houdt mijn aanden-  
ken in ere en blijft mij indachtig in uw gebeden.

**Dierbare Bloedverwanten en Vrienden**, vaarwel !  
Toont nu verder uw genegenheid door te bidden voor mijn  
zielerust.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

---

De familie dankt Ued.,  
om uw bliken van deelneming.

---