

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen,
want zij zal hun eene bron van geluk wezen.

Eccl. I, 13.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Theresia De Stercke

weduwe van Mijnheer

DÉSIRÉ DE GROOTE

geboren te Oubraker, den 14 September 1836 en
aldaar godvruchtig overleden den 22 April 1925.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Zij was lid van den **Wekelijkschen Kruisweg.**

De mensch die zich altijd, in lijden en sterven
overgeeft aan den wil des Heeren, ontslaapt in
vrede.

H. Alfons de Lig.

God zal den mensch loon naar werken geven en
Hij zal iedereen vergelden volgens zijnen handel
en wandel.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want Gij
o Heer, hebt mij in die hoop bevestigd.

Ps IV 9, 10.

Vaartwel, beminde Kinderen en Kleinkinderen,
blijft altijd uwen God getrouw, bemint elkander en
vergeet mij en Vader niet in uwe gebeden, en eens
zien wij elkander terug.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 dagen a/jl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert