

Laat de gedachtenis van uwen vriend niet
uitsterven.

Eecl. 37



BID VOOR DE ZIEL VAN

EDUARD DE TAVERNIER

weduenaar in eerste huwelijk van

MARIE T'KINT

echtgenoot van

MARIE - HORTENSE NOTEBAERT

geboren te Nukerke den 31 Oogst 1861,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Ronse
den 27 November 1931.

ALHOEWEL in jaren gevorderd, is hij te
vroeg aan onze liefde ontnomen; maar de dood
heeft hem moedig en getroost gevonden.

H. Vinc. - a. P.

God zal den mensch loon naar werken geven en
zal iedereen volgens zijn handel en wandel ver-
gelden.

Job. 34 - 11

O Heer, behandel mij volgens uw goeddunken
en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde:
op U hopende zal ik niet bezwijken.

Tob. 3. 6. Ps. 25. 1

Bemide echtgenoote, bemide kinderen, bemint
elkander,... blijft één geest en één hart, leeft in
vriendschap en de God van vrede en liefde zal
met U zijn.

Herkent uwen echtgenoot en uwen vader dik-
wijls in uwe gebeden; gij zult zijne voorbeelden
dikwijls indachtig wezen.

Bermhertige Jesus geef hem de eeuwige rust.

(300 d. aflat)

R. I. P.

Bataille & Zoon.