

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Francies DE TEMMERMAN

ZOON VAN WIJLEN

Charles-Louis en van Anna-Caroline Kint

geboren te Oubraket, den 19 Augustus 1862 en  
aldaar godvruchtig overleden den 15 October 1923.  
*Versterkt door de HH. Sacramenten der sterfenden.*

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart  
het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

— — — — —

Wij hebben dezen deugdzaam en goedhartigen  
man lief genad, die begaafd was met reinheid van  
gemoed en rechtzinnigheid van inborst zooals God  
den mensch bemint. (S. Ambr.)

Een zuiver geweten kan veel onderstaan en in de  
beproevingen en lijden blijft het welgemoed en blij.  
(Thomas a Kempis.)

Wat is toch het leven? Een droom, eene schaduw  
die in den oogenblik verdwijnt; het vliegt sneller  
voorbij dan de wind die blaast, dan de arend die op  
zijne prooi valt... ook is er niets van duur in dit  
tranendal. Eccl. - Sap. - Job.

Vaartwel, beminde Broeders en Bloedverwanten,  
ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van  
God. Zoek uwen troost in het gebed; denk dikwijls  
op mij in uwe gebeden. Wij zullen elkander in den  
Hemel wederzien.

Xaverianen, gedenkt in uwe gebeden de ziel van  
uwen afgestorven medebroeder.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
(7j. en 7 quad. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Sndiacourt-Blommaert, Nederbrakel.