

O Kruis, wees gegroet, onze enige hoop in de stonden van bittere droefheid en lijden.



**Gedenk in Uw vroom gebed de Ziel**  
van Mevrouw

**Irma De Temmerman**

Weduwe van Mijnheer

**Omer Van Pevenaeyge**

geboren te Schoorisse den 12 Januari 1882 en  
aldaar godvruchtig overleden den 3 April 1949.

Gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H.Kerk.

— - O - -

In christelijke eenvoud en stille deugdzaamheid, heeft de duurzame afgestorvene haar zaligheid bewerkt. Ze stelde haar vertrouwen niet op de vergankelijke, wereldse goederen, maar al haar streven was gericht tot meerdere eer en glorie van God. Haar dagelijkse, huiselijke bezigheden waren als een voortdurend gebed. Want trouw ging ze de Zondag ter kerke om van haar zondagmis een hulde en offerande te maken aan haar Schepper, van al haar werk en gans haar leven. In die Mis vond ze de kracht en sterkte om te leven in dienst van God en van de naaste. De laatste dagen van haar leven waren dagen van smart en lijden, doch in die uren dacht ze aan Jezus' lijden en leed met Hem om te kunnen verrijzen met Hem.

Duurbare Kinderen en Familie, hebt dank om uwe bezorgdheid en kommer om mijn lijden te verzachten. Mijne dochter Maria, het lijden weerhield u mij te helpen, doch in gedachte waart gij aan mijn lijdensbed aanwezig en die aanwezigheid was me ook een troost. Beste Geburen hebt dank voor uwe diensten. Tot allen zeg ik: Hebt dank, bidt voor mij ik doe het voor u. Tot weerziens!

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest!  
300 d. afl.

**Mijn Jezus barmhartigheid!**

---

Dr. Portois Schoorisse.