

Gelukkig die in God geloven,
Als zulke wonden 't harte slaan,
Het is de Meester van hierboven,
Die 't zo gewild heeft en gedaan.

G.G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Marcel DE TEMMERMAN

zoon van

Mr Victor en Mw Elodie DE VLEESCHOUWER

geboren te Elst, de 30 December 1924 en er
haastig overleden, de 15 April 1952,
gesterkt door zijn Paasplicht,

» Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het
eeuwig leven en Ik zal hem op de uiterste dag doen
verrijzen. »

(Jo 6, 54)

Als overtuigde christen, bleef deze jonge man, de
lering van de goddelijke Meester indachtig Pas, had
hij zijn Paasplicht volbracht, toen de onverbiddelijke
dood hem plots kwam treffen. Maar, wat is de dood,
voor hem, die in staat van genade steeft? Niets anders,
dan: de overgang tot het eeuwig leven,

Daarom, dierbre ouders, broeders en zusters, al is de
beproeving die u treft zwaar, toch zult gij opbeuring
vinden in uw H Geloof, Christus, de Heer, is verrezen,
op hem berust onze hoop in het eeuwig leven. Droogt
uw tranen af en bidt voor mij, ik zal voor u ten beste
spreken hierboven, waar ik u verwacht.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem.

