



BID VOOR DE ZIEL

VAN

MARIA DE TEMMERMAN

ECHTGENOOTE VAN

JOZEF DE STERCKE

geboren te Opbrakel, den 23ⁿ Juli 1872

en er schielijk overleden, den 6ⁿ Maart 1944

Het is wel dubbel hard en pijnlijk een duurzame echtgenoot, een geliefde moeder, zoo plots en onverwacht door de dood van onze zijde te zien weggerukt. Diep en grievend is dien slag, en niet om te gelooven, dat we moeder, die we gisteren nog zoo goed en vlijtig rondom ons zagen, nu nooit meer zullen hooren spreken en nooit meer in ons huis ontmoeten.

Doch, hoe hard en pijnlijk ook, onze droefheid is niet zonder troost en onze smart niet zonder hoop. Wij weten dat moeder braaf was en godvreezend, stipt in 't vervullen van al haar christelijke plichten, nauwgezet in 't vluchten van kwaad en zonde. Zoo was zij op elken stond bereid om voor den Heer te verschijnen, zóó werd zij voorzeker in genade en barmhartigheid ontvangen.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik verlaat U al te spoedig en zeer pijnlijk moet deze plotse scheiding U vallen. Doch troost U en zoek uw troost en uwe sterkte bij God. Ik dank U voor uw genegen toewijding. Blijft elkander immer helpen en beminnen en leeft steeds als goede christenen, zoo zullen wij allen elkander eens hiernamaals wedervinden. Gedenkt mij nog dikwijls in uw vrome gebeden en ook gij, duurzame familieleden, kennissen en vrienden, bidt voor mij.

C. Decubber-Baudiseo, Opbrakel.