

Al de schikkingen van de Heer zijn barmhartigheid en genade, al doorgronden we het grootste deel zijner werken niet.

ECCL. xv.



## ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

# Denise De Vleeschauwer

Echtgenote van

## Mijnheer René Verdoodt

geboren te St.Cornelis-Horebeke de 20 Oct. 1920  
en om het leven gekomen te Bukama, in Congo,  
de 18 December 1952.

— - o - —

De dood greep hier plotseling naar een schoon, eenvoudig en aan God welgevallig leven.

Denise was een deftige, zeer toegewijde echtgenote en voorbeeldige moeder. - Zij deelde het leven van haar echtgenoot en was voor hem een steun en gezellin in al zijn ondernemingen.

Thans laat alleen haar leven en daden de zoetste herinneringen na. Er blijft ons niets over dan ons te onderwerpen aan Gods H. Wil en te bidden opdat God ons moge troosten en sterken in de beproeving.

Teerbemind Echtgenoot die ik zo lief had, U vrouw ik onze lieve kindjes, leid ze op in de vrees des Heren en van uit den Hemel zal ik op U waken.

Duurbare Ouders, Broeder, Schoonouders, Schoonbroeders, Schoonzusters, Familie en Vrienden, vaartwel, hebt dank voor uwe genegenheid en al het goede mij gedaan. Mijn heengaan is plots en droevig, troost U in den Heer, gedenkt U mijner in uw gebeden en tot weerziens in het Hemelsch Vaderland.

Dat hare ziel in vrede ruste!

H.Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

---

Druk. Portois Schorisse.

