



ZALIGE NAGEDACHTENIS

van Mevrouw

HORTENSIA DE VOS

weduwe van den Heer

FRANÇOIS DE COCK

geboren te Segelsem, den 4 Augusti 1850 en aldaar
godvruchtig overleden den 22 Augusti 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Heer, behandel mij volgens uwen H. Wil, en doe mijne ziel rust vinden, want het is voor mij voordeelijker te sterven dan nog te leven. Tob.3-6.

✠
ZALIGE NAGEDACHTENIS

van Mevrouw

HORTENSIA DE VOS

weduwe van den Heer

FRANÇOIS DE COCK

geboren te Segelsem, den 4 Augusti 1850 en aldaar godvruchtig overleden den 22 Augusti 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene echte, ware, kristene moeder, die God en zijne Kerk beminde. Onwankelbaar en standvastig in haar geloof, was niets bekwaam haar van de nauwkeurige oefeningen van haren godsdienst af te trekken; zij wekte hare kinderen op tot het goede, met kracht en vol wijsheid, en paarde den mannenmoed aan de teederheid der vrouw.

Gekomen aan den eindpaal van haar leven, moest zij de dood niet vreezen, maar ze liever verlangen als eene gunst, die haar, in verwisseling van het aardsche ballingschap, de eeuwige vreugde zou aanbrengen. Hoopvol mocht zij bidden, in haar uiterste: « Op U, o Heer, heb ik gehoopt: in de eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. »

Die zijne Kinderen wel opvoedt, vindt er de vreugd in gedurende zijn leven en zal zich niet moeten bedroeven in het uur der dood.

Vaartwel, beminde Kinderen Kleinkinderen, Bloedverwanten en Kennissen, hebt dank om uwe verkleefde zorgen volgt mijne mildadigheid voor de arme menschen en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef! (7 jar. en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert