

Gelijk eene bloem nauwelijks ontloken en ver-
trapt, zoo is zij verschenen en verdwenen.

H. Bonav.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

CÉCILE DE VRIESE,

teergeliefd dochterken van

Jérôme en Marie Keytsman,

geboren te Neder-Eename den 16 Mei 1928
en aldaar zachtjes in den Heer ontslapen
den 9 Februari 1941.

Gelukkig kind, dat van zijn spel,
Zijn engelken voor reisgezel,
Zijn hertje vrij van zonde en schand,
Is weggegaan naar 't hemelsch land.

Gelukkig kind, gij liet ons al
Bedroefd om u, in 't aardsche dal:
Gij blijde, daar omhoog, bid
Voor ons, waar ge op den troon nu zit.

Guido Gezelle

Zoals het den Heer behaagde is het geschied;
de naam des Heeren zij gezegend. Job 1, 21

Laat de kleine kinderen tot mij komen, want
aan dezulken behoort het rijk der hemelen.

Matth. XIX, 14

Kinderen, looft den Heer, gebenedijdt zijnen
heiligen Naam. Ps. 112

Lieve Ouders, Broeder en Zuster, weent niet
om mij! Ik ben in den schoonen hemel bij den
zoeten Jezus, die ik zoozeer beminde. Ik zal zoo
veel voor u bidden, u altijd beminnen en u in
den hemel verwachten. Vaartwel!

Eename — M. Audooren, tel. 559