

Komt, Heiligen Gods; snelt toe Engelen des Heeren om zijne ziel te ontvangen.

Subvenite: gezongen bij het intreden der kerk.



IN UW ZOO GODVUCHTIGE GEBEDEN WORDT
AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER

HENRI DE WAELE

weduwnaar van Mevrouw

ELODIE VAN DER STRAETEN

Hij werd geboren te Ste Maria-Laethem, den
18 Juni 1856 en overleed te Nederzwalm
den 25 Juni 1940

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.



Met moed uit het leven scheidende zal ik mij der grijsheid waardig toonen en de jongeren een krachtig voorbeeld achterlaten II Mach. VI 27

HENRI was een ongeveinsd en rechtschapen man; God vreesde hij en van het kwaad week hij af. Zijn leven ging in oprechten eenvoud voorbij. Schoon waren zijn wegen en zijn voetpaden vol rust.

Als vader was hij voor zijn kinderen een voorbeeld door zijn werken en zorgen; een licht door zijn woorden en een spiegel van vele deugden.

Vaartwel, Dierbare kinderen, vader en moeder zijn niet meer, vergeet niet, hetgeen gij van ons gezien, gehoord en geleerd hebt en weest ons in uwe gebeden gedachtig. vaartwel familieleden, vrienden en kennissen en bidt voor mij. Alle Heiligen des Hemels, komt hem ter hulp.

Eenieder die deze gedachtenis ontvangt wordt vriendelijk verzocht voor den diepbetreurden overledene de vier akten te bidden.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE

Druk. Vr. Van Cauwelaert Nederzwalm