

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

BID VOOR ✠ DE ZIEL

van Mijnheer

VITUS DE WAELE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE CUBBER

geboren te Bevere den 19 Juli 1887 en godvruchtig overleden te Oubraker den 13 Mei 1931

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid van de Confrerie van het H. Hart

van het Xaverianen-genootschap en van de

Commissie van Openbaren Onderstand.

Noch de kunst der geneesheeren, noch de gebeden en verlangens zijner familie waren machtig genoeg hem van zijne ziekte te genezen en hem aan den dood te onttrekken.

De Allerhoogste had het anders geschikt.... dat Zijn goddelijke Wij geschiede!

Hartverscheurend is het verlies van hem dien wij zeer beminden.... Doch hoe grooter onze liefde was, hoe grooter voor ons de troost is de overtuiging te hebben dat hij in het ander leven volkomen gelukkig is!

Hij was rechtschappen en eerlijk in gansch zijn levenswandel, bezielde met een diepen godsdienstzin die ons tegenover God en den naaste onze plicht onderhouden doet.

Ik heb nooit met de boozen, aangesloten, daar om, mijn God, vertrouwd ik ten volje op uwe barmhartigheid.

Bemindde Echtgenoot, duurzame bloedverwanten het uur onzer scheiding slaat veel rasser dan wij het verwacht hadden. Doch weet daarom niet ontroostbaar, maar bidt met kinderlijke onderwerping: "Vader, dat niet onze wil maar de Uwe geschiede; dat Uw Naam gezegend zij!,, God is goed en Hij slaat niet dat wij niet zalft meten. Hij zelf zal uw troost en uw sterkte wezen.

Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Druk. Wed. O. Surdiaz met Nederbrakel.