

Kom, getrouwe bruid, gij zult gekroond worden.

CANT. IV. 8.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Erw. ZUSTER MARIE-WALBURGA

( Meijuffer MARIA-DEL-HINA DE WIT )

Werd geboren te Hofstade 17-3-1860

Trad in 't klooster te Nederbrakel Mei 1878

Ontying er het kloosterkleed 2-10-1878

Werd geprotest 14-10-1879

Ontsliep zacht in de Heer te Maercke 27-12-1936

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— \* \* \* —

Wij, stervelingen, beginnen een nieuw jaar, onzeker wat het ons brengt, en hoe vluchtig vliedt het henen. - De afgestorven Zuster begint een nieuw leven; gelukkig bovenmate en eeuwig in duur, waar zij terugvindt, de rijke verdiensten van een lang, arbeidzaam leven, gansch aan God en de zielen gewijd. Met waren geloofsgeest beziel, verpandde zij haar schoonste levensjaren en ongemeene talenten aan 't christelijk onderwijs van het volk. Oprecht gesticht heeft zij elkeen door de vrolijkheid en vaardigheid waarmede zij, gansch onderworpen door ouderdomszwakte en ziekelijkheid, nog liken dag ter kerke toog, om haar God te huldigen en haar ziel te sterken.

Hebt dank, Beminde Oversten en Zusters, voor de genegen zorgen, waarmede gij mijn ziektebed hebt omringd; bij O. L. Heer bid ik om eeuwige vergelding. Helpt mij nog voort door uw gebeden, opdat, hetgeen mij door aardsche zwakheid mocht aankleven, bij Gods barmhartigheid zuivering vinde.

Vaartwel, Geliefde Bloedverwanten! Blijft sterk in uw diep-christelijke overtuiging, die mijn groote zielsvreugde uitmaakte.

Hart van Maria, mijn Moeder, wees mijn heil!

**ZIJ RUSTE IN VREDE.**

V. Portois Schoorisse.