

Een rijke ondervinding is de Kroon der ouderlingen, en de vrees Gods, hunne eer. Eccl. XXV.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde DE WITTE

weduwe van

Mijnheer Remi Van De Kerckhove

geboren te Rooborst den 13 Mei 1843, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 28 Januari 1936.

De zoetste vertroosting die men in het graf mededraagt is de getuigenis dat men eene onberispelijke echtgenote, eene liefdevolle moeder en eene oprechte en standvastige vriendin is geweest, en dat men aan zijn kinderen het voorbeeld der christelijke deugden als erfenis achterlaat. H. Fr. van Sales

Omdat zij aan God aangenaam was, was zij het noodzakelijk dat de beproeving haar overkwam. Maar spijs hooge jaren en er mede verbondene moeilijkheden, bleef ze standvastig in hare hoop en herhaalde "Ik weet dat mijn Zaligmaker leeft, en dat ik op den jongsten dag uit de aarde zal verrijzen."

Mijn lieve Kinderen en Kleinkinderen, u valt mijn afscheiden lastig. Maar we zijn Kristenen. Onderwerpen we ons aan Gods aanbiddelijken wil. Hebt allen dank om uwe liefderijke zorgen. Tot weerziens bij God en blijft mij indachtig in uwe gebeden al de dagen van uw leven.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk !

Sottegem, drukk. "De Beiaard," Haegeman-Cousy.