

Wat is hij gelukkig en wijs, die er naar streeft
zoo te leven, zooals hij verlangt bevonden te
worden bij de dood. (Imil. Chr. I. 2)



BID VOOR DE ZIELRUST

van Mijnheer

BENJAMIN DEN DAUW

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Thérèse GALLAND

geboren te Oprakel op 4 Februari 1841 en er
overleden op 23 December 1928
voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk
Hij was lid van de confrerie van het H. Hart

Daar de krachten hem ontbraken stierf hij in een
gelukkige ouderdom, gekomen tot de volheid zijner
dagen.

De ouderdom is een eerekroon als hij zich be-
vindt op de weg der rechtschapenheid Prov. 16:31

De mensch is, helaas, onderworpen aan vele
zwakheden gedurende zijn leven, daarom beveelt
men na zijn dood, zijne ziel aan in de gebeden der
geloovigen, opdat zij welhaast moge bevrijd wor-
den voor de schulden, die zij nog mocht te beta-
len hebben aan de goddelijke rechtvaardigheid
en opdat zij hare schepper voor eeuwig zou mogen
gaan loven. (H. Aug.)

Vaartwel mijne duurzame kinderen en kleinkin-
deren hebt dank voor uwe gezegen en liefdevolle
zorgen, betrouw op God, Bij Hem smaken wij eens
zamen het eeuwig geluk,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 qua.

Druk. O. Van Nieuwenhove Nederbrakel.