

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen! 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL

van

Désiré Van Beneden

echtgenoot van

Emma Troncquay

geboren te Eine den 3 Mei 1849 en aldaar
godvruchtig overleden den 30 Juni 1932,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Hij was lid der confrerie van de H. Barbara
en lid-jubilaris der Xaverianen en van den Bur-
gers- en Werkmanskring.*

De duurzame overledene was een deugdzaam
man, een trouw echtgenoot, een kristen vader:
steeds heeft hij zijne plichten stipt volbracht en
aldus voor zijne kinderen een voorbeeld geweest.

Bewaar in u de vrees des Heeren, ook in uwe
hooge jaren, en hoop op zijne barmhartigheid; dan
zal uwe belooning niet uitblijven. Eccl. 2.

Wees bereid, daar gij niet weet, wanneer God
de Rechter komen zal; zalig de dienaar, welke God
bij zijne komst goed doende vindt. Matth. 24.

Duurbare echtgenote, vaarwel, dank voor al
uwe zorgen, sedert maanden aan mij gegeven; en
gij mijne lieve kinderen en kleinkinderen, vader
verlaat u, vergeet hem niet in uwe gebeden; blijft
onder malkander vereenigd en zijt goede kris-
tinen.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Bid de 4 akten. 7 j. en 7 maal 40 d. afl.

Eyne, O. Hoste-Notebaert.