

Tegen het geweld der dood, kan zich niéma nd
wapenen. H. Aug.



Bidd voor de Ziel

VAN MIJNHEER

JAN-BAPTIST VAN COPPENOLLE

GENEESHEER

*geboren te Volkegem den 24 Maart 1858
godvruchtig overleden te Deynze den 9 Juli 1901*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Zie wel o mensch hoe gij u gedraagt, want wel-
haast zal het hier met u gedaan wezen; de dag
van morgen is onzeker; hoe voorzichtig dan is
deze die zich alle dagen bereidt om te sterven.
Imit.

De geneesheer moet om zijne wetenschap geëerd
worden. Eccl.

Hij was zeer behulpzaam voor de noodlijdende;
daarom wierd hij van God en van de menschen
bemind. Job.

Mijne bloedverwanten en vrienden; nu dat ik
het huis mijner eeuwigheid ben binnengetreden,
wilt mij daarom niet vergeten, maar weest mijne
ziel in uwe gebeden indachtig. H. Cath.

Bermhertige Jezus, geef aan de ziel van uwen
dienaar de eeuwige rust, en dat het hemelsch
licht hem verschijne.

R.

I.

P.

