

Hebt medelijden met mij, gij ten minste mijne vrienden want de hand des Heeren heeft mij geraakt

†  
**BID VOOR DE ZIELEN**  
van Mijnheeren

**GILBERT en LEON VAN DAMME**

zonen van Mijnheer

**OCTAAF en Mevr. SYLVIE COOLENS**

geboren te Ste-Maria-Audenhove, Gilbert (postbediende), den 23 Maart 1903, en Leon (soldaat te Gent bij het 2e linieregiment), den 24 Juni 1906, en er toevallig overleden den 31 Mei 1927, voorzien van de H. Olie.

Zij waren beiden leden van de Congregatie der Jongelingen.

Wat is de mensch toch? De mensch is gelijk aan eene bloem die heden ontluikt en morgen verslenst, nedervalt en verdwijnt. Zoo was het met onze vrienden Gilbert en Leon: ze waren jong en vol moed, de vreugd en de steun hunner ouders, stichtend voor iedereen; eene hoopvolle toekomst lachte hun toe, hun kristelijk gedrag en godsdienstig leven maakte hen beminnelijk bij God en bij de menschen. Daarom waren hunne zielen God aangenaam en Hij had spoed die tot zich te roepen. De hand des Heeren raakte hen. . . en ziet reeds zijn zij niet meer onder 't getal der stervelingen.

De Heer had ze ons gegeven tot steun en troost, zij waren onzen roem door hunne voorbeeldige levenswijze... De Heer heeft ze ons ontnomen en op zulke vervaarlijke manier de wegen des Heeren zijn ondoorgrondbaar

Bemide Ouders, Broeders, Zusters en Bloedverwanten wij verlaten u in eene groote ontsteltenis, doch troost u, uwe zalige lessen hebben wij gevolgd en zoo zullen wij door God eeuwig beloofd worden, Bidt voor onze onsterfelijke zielen. Broeders der congregatie, heden wij... morgen gij..

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q afl

Soetgem, druk. Haegem-Cousy.