

† ZALIG AANDENKEN †

van Zuster

MARIE DE LA COLOMBIÈRE

in de wereld

Mejuffer ANNA-MARIA VAN HEDDEGHEM

geboren te Munte den 19 October 1887

in 't klooster getreden te Nederbrakel den 22 Sept. 1905

gekleed den 3 Januari 1906

geprofest den 3 Januari 1907

in den Heer ontslapen te Maercke-Kerckhem  
den 24 Februari 1933

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De zuster, wier vroegtijdig heengaan diep wordt betreurd, had God bedeeld met een schranderen geest en een onverzadigbaren leerzucht. Uit haar zou voor de kristelijke opvoeding der jeugd een buitengewoon weldoende kracht uitgaan. God heeft er anders over beschikt. Vooraleer tot haar volle ontwikkeling te zijn gekomen, werd zij tot werkeloosheid gedwongen door een onverbiddelijke kwaal. Aan Gods beschikking heeft zij zich edelmoedig onderworpen: haar langdurige ziekte heeft zij weten te benuttigen om in haar te voeden de schoone kloosterdeugden van ootmoedigheid, onthechting, verdueligheid, liefde voor het lijden gelijk zij deze gaarne beschouwde in haar voorbeeld, den smertvollen Jezus. God vond haar dan ook vroeger voor zijn hemel. Daar zal van haar voor de Congregatie, die zij zoo innig lief had, een machtige voorpraak uitgaan.

Dierbare Oversten en Medezusters, dank om de groote offers, die gij u voor mij getrosttet.

Beminde Familie, ik wacht op u in den hemel.

Mijn Jezus, barmhertigheid! (200 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (200 d. afl.)

Druk. Wed. O. Surjaaccurt. Nederbrakel.

