

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied : zijn H. naam zij gezegend. Job. I.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw

CLARA VAN KONNEGEM

dochter van wijlen

Karel-Loewijk en Clemence Surdiacourt

geboren te Opbrakel,
de 14 Januari 1905 en godvruchtig overleden te
Melle, de 28 Decenber 1947, voorzien
van al de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

In allen eenvoud des harten heeft zij God bemind en gediend, alle kwaad vluchtende en zich toeleggende op de godsvrucht, waar zij van haar tederste jeugd werd in opgebracht.

Al wie God dient, is verzekerd zo hij in dit leven wordt beproefd, hij ook zal bekroond worden ; en zo hij wordt gekastijd, hij Gods barmhartigheid zal verwerven ; na het wenen en zuchten, schenkt God in overvloed zijn vreugde. Tob. III. 21-22.

Omdat ze aangenaam was aan God, was het nodig dat zij werd beproefd. Tob. XII 13.

Die U beminnen, o Maria, zullen niet vrezen in de uur der dood ; ge zult voor hen de deur des hemels zijn. H. Bonav.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, zonder spijt verlaat ik dit tranendal om in te gaan tot het rijk waar lijden onbekend is. Eeefst steeds als echte kristenen en eens zien we elkaar terug, daar waar geen scheiding meer bestaat, in den schonen hemel! Weest mij intussen indachtig in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen afl.

Heilig Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 dagen afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.