

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

Bid voor † de zielerust

van Mijnheer

Théophile VANLIERDE

Echtgenoot van Mevrouw

Mathilde MATTHYS,

Kerkmeester van St Jozefs Kerk.

geboren te Everbeke, den 27 Juni 1855 en aldaar
schielijk overleden den 13 Juni 1929.

Wij mogen ons op den dag van morgen niet beroemen, want wij weten niet, wat hij ons voor behoud. Wees gereed, de zoon der menschen zal komen op eene uur die gij niet kent,

Gelukkig die gedurig de dood voor oogen heeft en die alle dagen bereid is om wel te sterven.

Het was een ware en rechtzinnige kristen die God en zijne Kerk beminde; hij was standvastig en onwankelbaar in zijn geloof, en niets ter wereld was bekwaam hem van den godsdienst af te keeren. Hij werd van iedereen geacht want hij was rechtschapen van hart, een voorbeeldige echtgenoot, een goede vader, een deftige burger.

Beminde Echtgenoot geef uw hart aan de droefheid niet over, maar stel uw betrouwen op God, Hij zal u troosten. En gij mijne lieve kinderen, blijft getrouw aan uwen godsdienst eert uwe moeder, weest hare steun en troost, bemint elkander en legt u de plicht op voor de rust mijner ziel te bidden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,

R. I. P.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt