

Bewaar in uw hart de gedachte van uw vriend,
en denk terzelfder tijd op uwe uitersten. Eccl.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jozef VAN MALDERGEM

zoon van

Felix en Nathalie Van den Bossche

geboren te Ophrakel den 4 December 1851,

en aldaar godvruchtig overleden den 28 Mei 1913,

Voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Hij was een man van geloof, die, getrouw aan de oefeningen van den Godsdienst, matig en geschikt van zeden, vreedzaam en recht in zijn handel en wandel, zijne levensdagen heeft overgebracht. (Sap.)

Daarom ook mag hij voor wijs en gelukkig aanzien worden de mensch, die zijn leven zoo aanstelt, gelijk hij wenscht bij zijne dood gevonden te worden.

(Nav. Chr.)

En inderdaad, de dood des rechtvaardigen is kostbaar in de oogen van God. Het is de overgang tot een beter leven, de vervulling der edelste verlangens; de verwisseling van lijden en smarten met een eeuwigdureud geluk.

Minnelijk Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Geeraardsbergen, Drukk. Gebroeders HYLEBOS