

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Maria-Emma Van Maldergem

geboren te Opbrakel den 29 September 1855 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Geeraardsbergen den 13 September 1937, gesterkt door al de laatste HH. Sakramenten en den Apostolischen zegen. Lid van al de godsdienstige genootschappen.

Levendig was haar geloof, ongeveinsd hare godvruchtigheid, eenvoudig haar omgang ; geen ander genot heeft zij op de wereld gezocht dan het zalig genoegen van voor den Heer te leven.

Het gedacht der dood hield zij steeds voor oogen zonder de dood te vreezen, want haar hart was zuiver en haar geweten gerust. Gelukkig hij die gereed is wanneer de Meester komt.

Op U, goede Moeder Maria, stelde zij al haar betrouwen, ontvang nu uw kind en lei i haar tot Gods troon om er het loon harer deugden te ontvangen.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

Beminde bloedverwanten, onze scheiding valt lastig, maar zal niet eeuwig zijn. Eens zien wij elkander terug om niet meer gescheiden te worden. Op Gods oneindige barmhartigheid heb ik gehoopt en ik zal niet teleurgesteld worden. Ik smeeek u allen veel voor mij te bidden. Hebt dank voor uw liefderijke zorgen.

De 4 akten tot lafenis harer ziel.

7 j. en 7 quad. afl.

Druk. G. Bruylant, Geeraardsbergen.