

De dood is het einde van al onze kwalen en het
begin van ons toekomstend geluk. H. Aug.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

Jan-Baptist Van Maeldergem

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE VANDERMOTTEN

geboren te Oprakel den 17 November 1859,
en aldaar godvruchtig overleden den 1 Mei 1937.
Voorzien van de H. H. Rechten.

Lid van Sint-Franciscus genootschap, de Confrerie van
het H. Hart, en van de Voortplanting des Geloofs.

De duurzame overledene deed wat goed en recht is
voor den Heer: zijn eenvoudige en edele ziel, vol diep
geloof, bloeide open voor zijnen God, wien Hij zijn le-
ven lang, onbeschroomd getrouw bleef. Hij was nede-
rig, zachtmoedig en dienstveerdig, en reikte den arme
eene behulpzame hand. Zijn leven was trouwe plichts-
vervulling.

De Vader die zijne kinderen wel opvoedt, verhoogt
zich in hen binst zijn leven, en bedroeft zich niet, ter
hunner oorzaak op zijn sterfbed.

Hij dankte den Heer in de beproevingen en was
verduldig in zijn lijden — Maria had hij lief, omdat
hij wist dat zij ons leven is in dit ballingschap, en
de steun bij onze dood.

Bemind van God en van de menschen zal zijn
aandenken in zegening blijven. Eccl. XLV. I.

Duurbare Echtgenoot, vaarwel! al ben ik van u
gescheiden, ik heb u niet verlaten. Mijne dierbare
Kinderen, die mijne vreugde zijt en mijne kroon, staat
vast in den Heer. Bidt veel voor uwen overleden
vader en troost uwe moeder. Eens zullen we elkaar
bij den Heer wederzien.

En gij mijn lieve zoon den Heere toegewijd, en
weldra door de genade Gods, tot het priesterschap
verheven, wees me indachtig aan het altaar des Heeren.

Heer Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.

R. I. P.