

Geloofd zij Jezus-Christus Amen.



Gedenk in uw gebeden de Ziel
van Mevrouw

Maria Van Nieuwenhove

Weduwe van Mijnheer

OCTAAF HUBO

geboren te Nederbrakel de 20 October 1874 en
godvruchtig overleden te Schorisse
de 30 Maart 1955.

Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

— o —

De mens die in vreugde en beproeving zich onderwerpt aan Gods H. Wil ontslaapt in vrede.

De overledene mocht in stille eenvoud haar laatste levensjaren slijten, vooral sinds het overlijden van haar echtgenoot. Haar geluk en haar vreugde bestond erin te zijn bij kinderen. Ze waren in haar lange en lastige ziekte een afleiding en een verzet; ze deden haar eigen zorgen vergeten.

Mijn dierbare Bloedverwanten en lieve Kinderen, van wie ik zoveel hield, de dood brengt altijd een verrassing, ze is er altijd te vroeg. Stort geen tranen maar bidt veel voor mij. Weest goed voor elkander en voor de mensen. Leeft in vriendschap en vrede met Onze Lieve Heer.

En gij vooral, mijn Zoon en Schoondochter die bij mij woondet en mijn ziekte hebt medegemaakt, ik ben U van harte dankbaar voor uw zorgen. Met veel kommer hebt gij mij dag en nacht bijgestaan; de Heer zal er U om lonen.

Zoet Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Dr. Portois Schorisse.