

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

SIDONIE VAN NIEUWENHOVE

Weduwe van Mijnheer

PETRUS SOLOMEZ

geboren te Oprakel den 28 Februari 1872
en aldaar schielijk overleden den 2 Januari 1937.

Het gewichtigste oogenblik in 's menschen leven is zijn stervensuur. Sterven is de grootste daad voor elken mensch en geen offer noch moeilijkheid in zijn leven zal voor hem zoo zwaar als sterven vallen. Eene zaak slechts heeft nog waarde dan en brengt geruststelling, namelijk : de gedachte dat men in orde is met zijn God en Schepper, want in zijn macht voelt elk stervend mensch zich reeds vastgekneeld.

Zalig en wijs is de mensch die gedurende zijn leven leert te sterven, want sterven is des levens hoogste daad. - Daarom als het morgen is, denkt dan dat gij niet zeker zijt tot den avond nog te leven en weest altijd bereid.

Geliefde Kinderen, ik verlaat dit tranendal met een sterk verlangen naar een beter leven. Ik dank u voor uwe verkleefdheid en vraag U, mij als laatste gunst te willen verleen. de kostbare hulp uwer vurige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q)