

Daar is een leven dat niet weet van sterven. (Hebr. V.6)



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Zuster **MARIE DE JÉSUS**

in de wereld

Juffrouw **BERTHA VAN OOST**

Geboren te Ruyssedele den 10 April 1889

*In 't klooster getreden te Nederbrakel
den 23 September, 1913.*

Gekleed, den 5 Januari. 1914.

Geprofeest, den 14 April 1915.

*Godvruchtig overleden te St.-Pieters-
Buiten den 4 September 1934.*

*Versterkt door de laatste H.H. Sacra-
menten.*

Jezus sprak : Bemint gij mij ? (Jo. 21-25)

Mijn kind geef Mij uw hart (Spr. 23-26)

Ik ben met U alle dagen (Math. 28-20)

Van jongsaf was naar Maria's voorbeeld 't ant-
woord :

Ziehier de dienstmaagd des Heeren ! (Luc I 38) Ik wil
me geven aan zijnen dienst, in al wat Hem zal behagen,
en bij al wie het Hem zal believen !

Met de genade Gods, wandelde zij in eenvoudigheid,
deed alles zuiver om God, in Wien zij ook berustte als
in haar einde. Zij legde zich toe op zelfversterving,
weerstond aan de zinnelijkheid, zocht de onderwerping,
en verlangde over niemand te heerschen, maar altoos
onder God te leven !

Met de genade Gods beschouwde zij niet wat tot
eigen nut kon strekken, maar wat aan velen voordeel
bezorgde (Nav. III 54)

Daar zij Jezus liefhad om Jezus zelve, en niet om
wat eigen troost, zegende zij Hem in haar kwelling
zoowel als in haar hoogste vertroosting. Zij nam haar
kruis op en volgde Hem (Nav. II 11. Math. XVI 24)

Ik aanbid en loof U, o Christus, omdat Gij de wereld
door uw kruis verlost hebt (10 j. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)