

Stel nooit uit tot morgen wat ge heden doen kunt.  
NAV. CHR.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**Maria Van Pevenaeyge**

Echtgenootte van Mijnheer

**OMER CRUYPENINCK**

geboren te Schoorisse den 6 September 1900 en  
aldaar overleden den 28 Mei 1949.

Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

— - O - —

De Heer heeft gezegd: « Ik zal komen als een dief in de nacht » en daarom moeten we altijd bereid zijn, Lang en slepend was haar pijnlijke ziekte en dag aan dag ging het leven in haar uit en toch stierf ze onverwacht... Wat een ontsteltenis! Doch laten we hopen op Gods barmhartigheid en ontferming: « immers om Gode aangenaam te zijn is het noch zwaard noch vuur noodig, het is genoeg geduldig te lijden. H. GREGORIUS. - Van dat geduld zijn we getuige geweest gedurende de lange ziekte van de afgestorvene. Zij mocht waarlijk met de Psalmist getuigen: « Al treffen mij ziekte en beproeving, Uwe geboden zijn mijn verkwikking, o Heer, want het is om als goud te voorschijn te komen dat U mij toetst.»

Duurbare Echtgenoot ik dank u voor de trouwe liefde en genegenheid. Heb ook dank gij mijn Dochter Simone, om de uitstekende zorgen die ge me dag en nacht toediende. Mijn beste Albert, blijf een brave christelijke jongen die de troost van vader is. Gij allen die me enig goed hebt gedaan hebt dank, ik zeg u tot weerziens, intussen blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ontferm U over mij.

---

Dr. Portois Schoorisse.