

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Richard VAN PEVENAEYGE

zoon van

Leonard en Mathilde Vander Linden

geboren te Segelsem den 28 Januari 1902, en er
schielijk overleden den 1 Maart 1931.

Zalig hij die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt en zich dagelijks op het sterven voorbereidt; breekt de morgen aan, denkt dat ge den avond niet zult zien; en is de avond gevallen, waag het niet u op een nieuwen morgen te beloven Thomas a Kemp. 33 h.

In den bloei zijner jaren is hij weggerukt, een pijnlijk verlies komen zijne ouders te onderstaan, wiens steun en troost hij was en wiens werken en zwoegen hij deelde dag en nacht. Doch met eene christelijke overtuiging moeten wij ons op de Goddelijke Voorzienigheid betrouwen, wetende dat Zij alles ten beste schikt, en in de smerte den kern der vreugde legt.

Beminde Ouders, mijn wil was U, tot het einde uws levens, met kinderlijke genegenheid behulpzaam te zijn maar de onverwachte en onverbiddelijke dood rukt mij uit uw midden, Gods wil heeft het anders geschikt, wees er christelijk aan onderworpen. Treurt niet over mij, noch gij, mijne lieve zuster, maar blijf mij immer indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

AKTEN VAN GELOOF HOOP EN LIEFDE (7J. EN 7 QUAD.)

Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel