

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Eerwaarde Zuster Lambertine

in de wereld Juffrouw

MARIE-LOUISE VAN RAEMDONCK

geboren te Melsele-Waas 12 December 1866
in 't klooster getreden der Zusters van de
H. Franciscus van Assisië te Opbrakel 25 April 1893
gekleed 26 Juli 1893
geprofest 31 Juli 1894
godvruchtig in de Heer ontslapen 28 Mei 1952
te Opbrakel
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wij zagen Zuster Lambertine wegsluimeren, rustig en kalm, gelaten en tevreden. Rijp was zij voor de Hemel en haar dood was als de avond van een schone dag, heerlijk en rustig! Zonder de dood te gevoelen en de benauwdheden van een harden doodstrijd te onderstaan, is zij van ons weggegaan... Een leven vol opoffering en stage werkzaamheid, aaneengeregen door gebed is zacht uitgegaan om in de hemel eeuwige rust en vergelding te vinden.

Open haar, o Heer, de deur des hemels en dat zij zich verheuge met uw heiligen in de eeuwige glorie.

Velen heeft zij onderwezen op de weg der gerechtigheid, daarom zal zij schitteren in altijdurende eeuwigheid.

Bemindbare oversten en medezusters, mijn oprechten dank in God om al het goede verkregen door onze geliefde congregatie; om al de zorg en voorkomende toewijding waarmede U mij in mijn ouden dag hebt omringd. De Heer vergeide het U met zijn rijkste genadenleven.

Dierbare familieleden, in mijn kloosterleven bleef ik met U verenigd in gebed, hierboven blijf ik voor U ten beste spreken. Vergeet mij ook niet in uw gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Druk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.