

O God, Gij hebt mij harde dingen doen ondervinden
en Gij gaaft mij een beker vol droefheid te drinken. Ps 59

† Duurbaar en Godvruchtig Aandenken †

aan

ROBERT VAN RO

Echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE HAEGEMAN

Geboren te Erwetegem, den 4 October 1912 en gesneuveld
voor 't Vaderland te Oostwinkel den 27 Mei 1940.

Hij was lid van den bond van 't H. Hart en van
de Confrerie van de H. Barbara.



Wij hebben zegt onze Heer Jezus-Christus geen beter
middel om de liefde te oefenen, dan ons leven te geven
voor hen die wij beminnen.

De soldaat die sterft om zijn broeders te redden, om
altaar en haard in 't Vaderland te verdedigen, legt die
hooge liefdedaaf af. Kard. Mercier.

Gelukkig de mensch die zoo tracht te leven als hij
wenschte bevonden te worden in 't uur zijner dood

H Hart van Jezus ik heb uw eeredienst beleden, zonder
eenig menschelijk opzicht. daarom stel ik mijn betrouwen
op U.

H. Barbara patrones der goede dood onder uwe hoede
heb ik mijn leven geëindigd. Op het Slagveld.

Moeder Gods in de wreede stonden die ik heb doorge-
maakt nam ik steeds mijn toevlucht tot U. beveel mij nu
aan uwen Goddelijken Zoon.

Bemide Echtgenoot, vurig beminden wij elkander ;
verre van U ben ik gevallen voor 't Vaderland, mijn hart
nochtans was bij U en bij onze Lieve Kleintjes — Wees
gij nu hun troost en steun, verzorg hunne christelijk op-
voeding opdat ze hun Vader in dankbare liefde blijven
gedenken. — Staakt allen uw tranenvloed en bidt voor
mij. Bemide Familieleiden en vrienden weldra worden wij
door eenen eeuwigen liefdeband vereenigd in den Hemel.

H. Jozef, patroon van Belgenland, bid voor ons

.....
Uitgever Florent Rouckhout Erwetegem