

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Aloïs Van Waeyenberge

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE DE VUYST

geboren te Ste Maria-Lierde den 20 Mei 1858 en
schielijk overl. te Ste Maria-Audenh. den 1 Jan. 1931

De gezondheid is maar een ijdel woord en het leven een droom. Die goed geleefd heeft kan niet slecht sterven en goed sterven is met Christus leven!

De dood komt nooit onverwachts voor deze die God getrouwelijk dienen en hun christelijke plichten vurig en standvastig kwijten.

Aloïs was een eerlijk, werkzaam man, zijn rechtschapen gemoed, de goedheid en de gediensigheid van zijn karakter maakten hem vele vrienden. Hij was een vurige christen, onwankelbaar in zijn christene overtuiging.

Bemide echtgenoot duurbare kinderen en familie, nu dat God mij tot Hem roept, om in den hemel eeuwig met Hem te leven, zeg ik u: Vaartwel Onze scheidung zal niet lang duren; weldra zien wij malkander terug. Wilt mij indachtig zijn in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 qu afl.

R. I. P.

Druk. We. O. Surdiacourt-Blommaert Nederbrakel