

Laat ons in zijne dood de raadsbesluiten des Heeren aanbidden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALBERT VAN YPERZEELE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA-PALMYRA DE PREZ

geboren te Elst.

den 31 Augustus 1896 en aldaar godvruchtig

overleden, den 31 December 1921,

versterkt door de HH. Sacramenten des Stervenden.

's Menschen dagen zijn kort, gij o Heer, hebt aan zijn leven palen gesteld, die niet kunnen overschreden worden. Job. XIV 5.

De mensch leeft maar korten tijd en zijn leven is van ellenden vol, Job. XIV 1.

Hij was een lieveling des Heeren en werd weggenomen opdat de boosheid zijn verstand niet zou bederven of het bedrog zijne ziel bevlecken. Wijsheid 1V.

Ik streed kloekmoedig tegen de onverbidde-lijke dood die mij onverpoosd achtervolgde... Maar niettegenstaande mijn nijdig strijden, week ik dagelijks achteruit en de gezondheid verliet mij meer en meer. Nochtans de wil Gods zij gebenedijd en met groote vreugde ben ik op Maria's dag de eeuwigheid binnen gegaan. Daarom, teerbeminde Echtgenoot en Kinderen, dankt den Heer met mij omdat Hij tot den laten avond niet wacht eene arme bloem te plukken die ondanks uwe goede zorgen en vurige gebeden moest verslensen en verdrogen. Troost u, lieve Echtgenoot en Kinderen, weest mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Zoet. Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

A. VandenDriessche-DeVleeschauwer, Nederbrakel.