

Als goud in den smeltoven heeft God hem beproefd,
maar als een aangenaam offer hem aanvaard.

Wijsheid III. 6.



Bid voor de Ziel van Mijnheer

GEORGES VAN COPPENOLLE

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE OPSOMER,

oud-strijder 1914-1918 — vuurkruiser,

geboren te Ronse, den 9 Augustus 1893 en er godvruchtig
overleden den 31 Januari 1950,

voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zwaar en lang is de weg van zijn beproevingen geweest, maar hoe bitter ook dat lijden mocht zijn, immer hield hij geest en hart gericht op Gods aanbiddelijken Wil, die hem boven alles heilig was. Met al de lichamelijke miserie droeg hij het kruis zo hulpeloos te moeten zijn als een kind, maar grote dankbaarheid vervulde zijn hart om de liefderijke handen die hem dag en nacht behulpzaam waren, en zijn groeiende gehechtheid aan die liefdevolle zorgen maakten hem het lijden draagbaar.

Dierbare echtgenote, ongetwijfeld heeft God al die beproevingen toegelaten opdat uwe liefde zou groeien tot die heldhaftigheid van de christelijke liefde, die tijd en geld, en nachtrust en alle menselijke genoegens wist te offeren in dienst van het lijden. Menselijke dankbaarheid schiet hier te kort, maar ik hoop vurig dat onze lieve Heer U om dat alles rijkelijk zal belonen.

Ook U, mijn dierbare familieleden, dank ik innig om de raad en de steun mij bij zoveel gelegenheden betoond. Bidt voor mij, allen die mijn vrienden waart;

« Wij bevelen U, Heer, de ziel van uwen dienaar aan, opdat hij voor de wereld gestorven, voor U leve. Door Christus onzen Heer. Amen. »

Mevrouw Georges Van Coppenolle-Opsomer en de
familiën Van Coppenolle, Driegelinck, Opsomer en
Toussaint. **BEDANKEN.**

Lievyns-Rousseau.