

Bewaar het aandenken van uwen vriend in uw hart en vergeet hem niet in uwe gebeden.

Eccl. 17-6.



BID VOOR DE ZIEL

van

CHARLES VAN DAELE

zoon van

Petrus en Louisa Van den Berghe

geboren te Neder-Eename den 25 Augustus 1906
en er plotseling aan de liefde der zijnen outrukt
op 27 Juni 1932.

Hij was een vroom en rechtschapen jongeling,
van elk geacht en bemind om zijne rechtvaardig-
heid en zijnen vriendelijken omgang.

Werkzaam van aard verfoeide hij de ledigheid
en genoot in zijnen arbeid veel genoegen en geluk.

God mengelt het geluk dezer wereld met droef-
heden en smerten, opdat wij een ander leven zou-
den betrachten, dat duurzamer en beter is.

H. Augustinus.

Groot geheim der dood! Hoe goed leert gij ons
wat wij op deze wereld zijn!.. Heden is de mensch
vol kracht en bloeiend van gezondheid, en morgen
verschijnt hij niet meer.

O Maria "hulp der christenen", en "deur des
hemels", spreek thans voor mij ten beste!

Liefste Ouders, Broeders en Zusters, Bloedver-
wanten en Vrienden, troost u met mij: ik verlaat
een dal van tranen voor het rijk van eeuwige vrede.
Bidt voor mij, dat wij elkander weerzien in den
hemel.

Zoet Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U!
300 dagen aflaat.

Eyne, O. Hoste-Notebaert.