

Vergeet mij niet, gij ten minste die mijn vrienden
zijt, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.
(Job XIX 21)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor Robert VAN IMPE

zoon van

Emiel en Marie-Octavie Van Lancker

geboren te Oudenaarde den 5 October 1924.

Hij gaf zijn jong leven gelaten aan den Heer terug te
Eine, den 20 November 1945.

Voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk
Hij was lid van de Katholieke Arbeiders Jeugd.

O God, voor U staan wij sprakeloos van droefheid
en ons hart breekt, want zoo vroegtijdig is deze jonge
man aan de zijnen ontrukkt. Wat is het leven kort en
broos; waar het nog voorgoed moest beginnen, is het
voor den overledene reeds geëindigd. In de volle kracht
zijner mannenjaren werd hij door een doodende ziekte
gegrepen; het lijden was pijnlijk. Hij heeft met de
ziekte gestreden omdat zijn jong hart aan het einde
niet kon gelooven. Toch heeft hij zich in Uwe handen
gegeven, o Heer, en bij U zijn toevlucht gezocht.

Na de ontberingen en de ballingschap, welke hij
tijdens den oorlog had geleden, was hij op zoek naar
een schooner leven in de rangen der K. A. J. Nu hebt
Gij hem geheel voor U opgeëischt. Heer wat zijn uw
plannen ondoorgrondelijk en toch wijs. Dat de engelen
hem ten paradijze geleiden!

Duurbare Ouders, Grootouders, Zuster en Broer, ik
dank u voor uw genegenheid en zorgen. Weest niet
ontroostbaar, maar bidt tot den Heer en zeg met mij:
« Uw wil geschiede ». Vrienden en werkgezellen, ont-
houdt de les van mijn vroegen dood en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

Eine, drukk. O. Hoste-Notebaert.