

Indien gij mij bemind hebt, geeft mij de blijken van uwe liefde met voor mij te bidden. H. Greg.



Biddt voor de Ziel

van

Coleta-Susanna Vande Capelle

Echtgenootte van

PETRUS VAN DE WEGHE

geboren te Nederbrakel

den 20 April 1829 en overleden te Opbrakel

den 16 Juli 1905.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Zij heeft hare pijnen en smerten met verduldigheid verdragen, vervuld met deze kostelijke woorden: De Heer kastijdt die Hij lief heeft.

Heb. 12.

Zij was ongeveinsd en recht van hart, vreesde God en vluchte het kwaad.

Job. I.

Moeder heeft ons verlaten, na God was zij onze eenige troost, maar zij is tot den Heer wedergekeerd, zij is vertrokken naar dit land tot hetwelk wij ons allen begeben.

Cass. Ps.

Kinderen, treurig over het verlies uwer beminde moeder, blijft indachtig het voorbeeld dat voor uwe oogen gesteld werd, uwe tranen zijn billijk en rechtveerdig, doch leert van Maria de droefheid aan God opdragen, en hoe gij dezelve moet weten te onderstaan.

Nav. van Maria.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde.

(300 dag. afl).

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl).

H.

I.

P.