

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



Zalige Gedachtenis

van

Pieter-Francies VAN DE KERCKHOVE

echtgenoot van

ROSALIA VAN DE MERGEL

geboren te Opbrakel den 21 Juni 1864 en er god-
vruchtig overleden den 16 Oktober 1946.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

“De wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden, en
de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven.
Maar de hoogste wijsheid en macht zijn bij God ;...

(Job XII : 12 13)

Wijs en voorzichtig is de mensch, die zijn leven zoo
schikt, zooals hij op zijn stervensuur verlangt bevon-
den te worden. Want van dan af zal de mensch loon
naar werken ontvangen : alleen zijn werken volgen hem.

De duurzame overledene was een rechtvaardig mensch
en een voorbeeldige huisvader. “Hij stierf in een geluk-
kigen ouderdom, verzadigd van jaren,, (1 Paral 29 28)

“Een eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen
der gerechtigheid gevonden worden,, (Prov XVI: 31)

Die wel geleefd heeft kan niet kwalijk sterven.

Teerbeminde echtgenoot en kinderen, ik dank u voor
uw genegenheid en voor al wat gij voor mij gedaan
hebt, ik verlaat U met het vurig verlangen naar God
en naar den Hemel, waar we eens malkander zullen te-
rugvinden.

Gedenkt me veelvuldig in uw gebeden, gij vooral
mijn duurzame dochter, die den Heer zijt toegewijd,

H. Hart van Jezus- ik heb betrouwen op U,

R. I. P.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt