



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

KAREL-LODEWIJK VANDE MERGEL

zoon van wijlen

JAN-BAPTIST en FILOMENA VIVILLE

geboren te Oprakel den 17 November 1870, en
aldaar godvruchtig overleden den 11 Februari 1948,
Gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten,

God alleen kan oordeelen over een menschenleven en de welverdiende belooning schenken—. En de maatstaf van Gods oordeel 't is diepe kennis, rechtvaardigheid en barmhartigheid, zoodat een man van plicht rustig en waardig de handen voor 't laatst vouwt als om eeuwig te bidden, onbevreesd voor dat oordeel. Het leven van den duurbaaren overledene droeg als kenmerken; sterk geloof, moed en zin voor arbeidsplicht en volledige rust in den Heer. Zijn hooge ouderdom droeg hij dag op dag door de kracht van zijn gebed zelfs na de diepe wonde van het afsterven zijner zuster. Lichaamskracht en zielssterkte hielden hem recht. Die schoone rust na welvolbrachte werk was hem een hoopvol genoegen; doch zie, het verrassende lieden stelde nog zoo plots een einde aan al die rijke verwachtingen — Na het gebed van den priester ging die ziel zacht en stil naar den hemel. Terecht gunnen we hem eene schoone plaats in de rij onzer oudjes wiens afsterven we betreuren.

Duurbare Broer en Zusters, reeds de vierde maal komt de Heer dien sterken familieboom onverbiddelijk schudden— hebt dank voor uwe goedheid, Ik reken nog op uwe gebeden— en gij vooral mijn nichten en neef, zoo goed den Heere gewijd, denkt nog dikwils aan "Nonkel Louis", Vaartwel beste bloedverwanten en vrienden allen.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt