

Bid voor † de Ziel

van

MARIA VAN DE MERGEL

dochter van wijlen

JAN-BAPTIST en PHILOMENA VIVILLE

geboren te Opbrakel den 25 October 1878 en aldaar

godvruchtig overleden den 29 Juli 1947,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De dertigdaagsche Missen zullen gelezen worden in
het Klein-Seminarie te St Niklaas-Waas.



Ik heb den Heer afgewacht in zacht geduld Hij heeft
mijn gebed verhoord, en mij uit het lijden verlost,

(Spr. 39)

Veel schijnt het leven te bieden aan een mensch die
het voor zich ziet als een lente vol beloften. Hij werkt,
schikt voor den ouden dag, zorgt, hoopt en lijdt. Zoo
was de duurzame overledene, hare omgeving kende den
zegen van hare werkende handen en den trouw van
haar goed hart, God schikt anders dan de menschen. Be-
proevingen doorkruisen de menschen wegen, het lijden
leert ons den weg naar den kruisdragenden Christus
om daar alweer te leeren zich aan anderen weg te schen-
ken. Tante Marie, zoo noemden we haar gaarne, leefde
lange maanden zonder rust, dagen van pijn en weer hoop,
weer nachten vol angst en smart, maar ze onderwierp
zich aan Gods wil, geen klacht, geen kreet van pijn. In
schoone overgave heeft hare schoone ziel haar doodge-
marteld lichaam zacht verlaten, om hierboven het leven
in te gaan als loon van haar verdienstelijk leven,

Duurbare Broeder, we konden zoo goed samen de ver-
diende rust van onzen ouden dag doormaker, samen bid-
den en lijden—ik verlaat u nog te vroeg. Gods wil ge-
schiedte, ik dank U voor de goede zorgen, u vooral Anna
die me zoo in liefde bijstond. Vaartwel beminde broer
zusters en bloedverwanten aan wien ik in mijne laatste
uren zoo veel gedacht heb. Bewijs me nog één gunst in
eeuwige liefde: bidt veel voor mij, gij vooral Priester des
Heeren en eerwaarde Zusters die me altijd zoo goed ge-
negen waart — Tot weerziens in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde, Berouw.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt.