

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard VAN DE MERGEL

weduwnaar van Mevrouw

VICTORINE DECLERCQ

geboren te Everbeke,

den 25 September 1852 en godvruchtig overleden
te Opbrakel, den 30 October 1926.

Versterkt door de H H. Sacramenten.

De smerten des doods zijn over mij gekomen,
mijne krachten zijn uitgeput en voor mij is er
niets meer over dan het graf. Waarom is mijne
kwaal zonder hulpmiddel en ongeneesbaar ge-
weest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens
uwen Wil. Script.

Heer, hetgeen ik lijde gaat voorbij en neemt een
einde, maar hetgeen ik hoop te bereiken, zal nooit
eindigen. St. Aug.

Hoedanig is toch uw leven, o mensch! Een
damp is het die voor een luttel tijd verschijnt en
daarop vergaan zal. Jac. IV.

Op U, Heer, heb ik mijne hoop gesteld, laat mij
nimmer beschaamd worden! red mij volgens uwe
rechtveerdigheid en verlos mij.

Beminde Bloedverwanten, dank voor uwe goede
zorgen; bidt veel voor mij en woont dikwijls de
H. Mis bij voor mijne zielezaligheid.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j, en 7 quadr. afl.)

R I P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert