

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van

August Van de Putte,

weduwnaar van

Octavie Van der Donckt,

geboren te Eyne, den 22 Mei 1858 en godvruchtig
overleden te Gent, den 12 Januari 1930.

*Hij was lid van 't Genootschap der Xaverianen
en van het Broederschap der H. Barbara.*

Ik heb den goeden strijd gestreden, het Geloof
bawaard en nu verwacht ik de kroon der glorie, die
de Heer, rechtvaardige rechter, mij geven zal.

H. PAULUS.

Die bidt wordt zalig.

H. ALPHONSUS.

Die mij bemint, neme zijn kruis en volge mij.

EVANGELIE.

Vreest God, mijne kinderen, want daarin is het
waar geluk gelegen.

ECCL. 12.

Vergeet mij niet in uwe gebeden en troost u met
het gedacht, dat wij weder zullen vereenigd zijn in
den Hemel.

H. MONICA.

*Barmhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.
300 dagen afluat telkens.*

R.

I.

P.

Eyne, drukk. M. Van Maercke.