

Ik geloof dat mijn verlosser leeft en dat ik op den jongsten dag verrijzen zal.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JUDITH VAN DE WALLE

Weduwe van Mijnheer

BASIEL STAELENS

geboren te Eine, den 17 September 1872 en er godvruchtig overleden, den 1 April 1947.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

De duurzame overledene was een godvreezende vrouw en een bezorgde moeder. Een groote godsvrucht en betrouwen op God en Maria bezielde haar.

Haar schoonzoon en hare kleinkinderen getuigen van hare toewijding met dewelke zij zorgde voor hun welzijn. Zij was voor hen een steun en een ware moeder, ook werd zij door hen bemind en haar gedachtenis zal in eere blijven.

In het gebed, Mis en Communie, vond zij de sterkte om haar plicht te doen en om met geduld de beproevingen in haar leven te dragen.

Dierbare schoonzoon en kleinkinderen, God roept mij tot Zich en bij Hem ben ik met nog een grootere liefde voor u. Troost u in den Heer en bewaart mijn aandenken, mijn lessen en voorbeeld in uw hart. Bidt voor mij. Ik dank u voor uwe genegenheid. Blijft op den weg der deugd. Vaartwel.

Bemide Zusters en Broeders, in den Hemel bid ik voor u en verwacht ik u allen. Bewijst mij uwe genegenheid door een vroom gebed voor mijn zielerust.

Beste Familie, hoe groot de beproeving zij, des te grooter is de belooning in den Hemel. Bid voor mij. Het Kruis is mijn hoop.

De 4 akten voor de overledene.

Eine, drukk. O. Hoste-Notebaert.