

Waakt want gij kent de dag of het uur van uw sterven niet.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI VAN DE WEGHE

Weduwnaar van Mevrouw

AUSTRÆTE SYLVIE

Geboren te Opbakel, de 22 Juli 1864.
en er godvruchtig overleden de 17 April 1953.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid der Confrerie van het H. Hart
en Jubilaris van het St. Franciscusgenootschap.

Welk een geluk is het te mogen sterven na nog met volle verstand gebiecht te hebben en nadat de Priester de H. Sacramenten der Zieken heeft toegediend.

Juist had de priester door de zalving met de H. Olie de ziel gezuiverd van iedere zonde en de woorden uitgesproken " Krachtens de macht mij door de Apostolische Stoel verleend schenk ik U een volle aflaat en de kwijtschelding van uw zonden. In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest ", en God riep de ziel tot Zich. Want voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven door de dood wel veranderd maar niet weggenomen : en als het huis van dit aardse verblijf wordt gesloopt, is hun in de hemel een eeuwige woonplaats voorbereid.

Mijn duurzame en geachte Familieleden,
gedenk mijn ziel in uw gebed en in de H. Mis.
Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.