

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL

van

MOEDER MARIA IGNATIA,

in de wereld

**Juf. COLETA VAN DEN BOSSCHE,**

overste van 't klooster te St-Jan-in-Eremo (Bentille)  
geboren te Gent, den 23 Maart..... 1819  
in het klooster getreden van het H. Hart van  
Maria, te Nederbraket, den 1 Augusti..... 1841  
gekleed, den 22 September..... 1841  
geprofest, den 22 September..... 1842  
godvruchtig in den Heer ontsapen te St-Jan-  
in-Eremo (Bentille), den 2 November..... 1897

De Heer sprak tot haar : " Volg mij " en zonder aarzelen is zij gehoorzaam aan de stem van den Goddelijken Meester ; en van dan af kon er niets meer de vurigheid harer liefde voor God doen verflauwen.

Matth. IX, 9. Gez. VIII, 7.

De maagden aan den Heer toegewijd zijn de bloemen der Kerk die den goeden reuk verspreiden ; zij zijn het beste deel der kudde van Jesus-Christus ; zij waren alreeds op aarde hetgeen zij in de volmaaktheid zullen zijn in den Hemel.

H. Cyprianus.

De Heer had haar bekleed met wijsheid en met eene groote voorzichtigheid en al hare wegen waren vreedzaam.

3 Koning IV. Spr. III, 17.

Blinken zullen zij in de altijdurende eeuwigheid als sterren, deze die er velen tot de deugd zullen hebben onderwezen.

Dan. XII, V. 3.

De kinderen, de noodlijden ten verliezen in haar eene goede moeder, eene wijze geleidster, eene medelijdende weldoenster, doch dat de allerrechtvaardigste, allerverhevenste en alleraanbiddelijkste Wille Gods geschiede ! dat hij gezegend zij in alle eeuwen.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

Drukk. P. Francois-Vens, Eecloo,